

# Hundenes konge

I anledning af HKH prins Henriks begravelse den 20. februar 2018

I sin kiste ekstra strong  
ligger han, der ej blev kong,  
ærgrer sig en lille smule,  
det er ikke til at skjule

I sin kiste XXL  
ligger han i sit kapel  
mere død end nogen sinde  
mærker ene sine vinde

Under danskekongens flag  
på sin fede, franske bag  
vokser han, trods det er koldt  
som en pumpet badebold.

Henrik vokser med sin vom  
og, hvor kisten før var tom,  
fylder Henriks luftkallun  
snart trutter højt hans bagbasun

Der bliver trangt og trykket inde  
Gid man kunne låget linde!!  
Sveden driver ad hans pande  
På gulvet man må sætte spande

Endelig og med et brag  
revner prinsens sarkofag  
låget flyver op i luften  
mens ingen synes godt om duften

Sådan fik vi en salut,  
der lugted' som en kæmpe prut  
en afsked fra den fine franskmand  
der aldrig skålede i danskvand.

Han fløj op til himmerige  
uden hjælp af skydestige  
men som et koreansk missil  
il arrivé i bedste stil

-Goddag, bon jour min Sante Peter  
det er sat'me godt at se dig!  
-Sikke pludselig du kommer  
jeg havde ventet dig til sommer

-cut the bullshit, gode mand  
du har jo en god forstand  
er der plads til flere her?  
Luk mig ind du gode Per.

-Du kan komme ind, min runde,  
men der er ikke plads til hunde.  
-Så skal jeg vist til en anden  
ja, så foretrækker jeg sgu Fanden

Og han fór til Helved' hen  
Hvem stod der? En trofast ven,  
der nok ku' gø, men ikke tale,  
og logred' med sin lange hale.

Balthazar og så de andre,  
hen til Henrik vil de vandre  
og de slikked' prinsens hånd,  
knyttet' postmortale bånd.

Henriks hunde var hans kære  
sammen skal de evigt være.  
Ej i Roars kildes kælder  
men blandt træ'r og høje nælder

i de Fredenborgske lunde  
hviler han med fjorten hunde  
Au revoir og bien venue  
I Nordsjællands kongeby!

Ære være Henriks og hundenes minde!



Knud Haugmark

